

Carnaval.

Normaal gesproken gaat de carnaval aan de motorclub voorbij of de feestavond moet net tegelijk vallen met het carnavals weekend, dan schuift de motorclub haar jaarlijkse feestavond een weekje op.

Dit jaar was het anders.....

Tijdens de enduro van Enter deed ik (Joke) aan Johannes een voorstel. “Zullen we dit jaar mee doen met de carnavals optocht op de Kranenburg?”. Johannes vond het geen slecht idee en stemde met het voorstel in, niet wetende dat hij er een beetje in werd geluisd.

Wat was namelijk het geval.

De carnavals vereniging van de Kranenburg heeft geen prinses verkiezing op de 11^e van de 11^e. De prins wordt altijd pas bekend gemaakt op de zaterdagavond van het carnavalsweekend en blijft tot die tijd geheim.

Nu was het zo dat ze mij hadden gevraagd om dit jaar prinses carnaval te zijn.

Vorig jaar hadden wij met onze buurt op het Medler een kleine carnavals wagen gemaakt met de insteek dat we vonden dat de optocht weer terug moest op de Kranenburg.

Dit jaar hadden we een grote wagen met als item “Happy Big Medler” (klein buurschap maar groot in het samenwerken).

Om ook andere groepen aan te sporen werd er een stukje in het Contact gezet.

Als toekomstige prinses carnaval kon ik natuurlijk niet achter blijven en probeerde de motorclub onder valse voorwensen een kar te laten bouwen.

In het Contact had ook een stuk gestaan over wie de nieuwe prins zou worden en dat de prins Nederlands kampioen was. Dit leek me een leuk thema voor een wagen.

Nu is het zo dat ik niet persoonlijk Nederlands kampioen ben maar ik mag me manager noemen van het enduro team van de VAMC dat vorig jaar kampioen werd. Ik zag het al voor me, een prinseswagen begeleidt door de rijders van het team; Amel Advokaat, Mark Wassink, Erwin Plekkenpol en Ismo ten Velde. Mooie promotie voor de motorclub.

Maar door de lange vorst periode wilden de mannen graag trainen op de zondag van de carnaval. Natuurlijk, geef ze ongelijk en omdat ik niet mocht vertellen dat ik prinses carnaval zou worden kon ik ze ook niet overhalen. Dus moest er een ander plan bedacht worden.

Tijdens de opbouw voor de feestavond heb ik de versieringscommissie gevraagd of zij eventueel nog wilden helpen bij het bouwen van de carnavalswagen.

Desiree kwam gelijk met een geweldig idee. Omdat het Valentijn was die zondag kwam zij met het thema “Ik ben voor jouw gevallen”. Een motorcrosser die letterlijk was gevallen voor een vrouw. En daarbij een beetje promotie voor het 60 jarig bestaan van de motorclub.

Wat een origineel idee maar hierdoor viel mijn plannetje natuurlijk helemaal in duigen.

Ik had Johannes verteld dat de carnavalsvereniging had gevraagd op de prins op de wagen van de motorclub mocht staan (dat was natuurlijk niet zo, dat had ik zelf bedacht). Ik wilde dit originele thema natuurlijk niet in de weg staan en vond dat de prins zelf maar iets moest bedenken. “Mijn” team kon er immers ook niet bij zijn dus moest ik toch al iets anders bedenken. En dat hebben we dan ook maar gedaan.

Maar de mensen van de versieringscommissie zijn serieus aan de gang gegaan met het bouwen van een optochtswagen en er werd de week voor de carnaval nog heel wat werk verzet. Er moest natuurlijk een kar en een tractor komen, een motor die erop moest, zand (gelukkig had Gerben nog een motor in de “tuin” staan van zijn Dakar avontuur, aangeboden door zijn vrienden) dus die was snel geregeld. Een berg zand lag nog wel bij de oprit van het clubhuis dus dat moest ook goed komen.

En dan het thema Valentijn.

De winkels stonden er bol van, alles kleurde rood met harten en weet ik veel wat al niet meer voor versiersels.

Desiree had mij gevraagd of ik nog wat wilde kopen met betrekking tot dit thema zodat we de wagen flink op konden leuken.

Nou, dat viel dus flink tegen. Nergens iets te koop. Geen hartjes, geen slingers. Helemaal niets. Ik ben stad en land af gereden om ook maar iets te vinden met betrekking tot Valentijn.

Ja, kaarten waren er genoeg maar dat was niet echt de bedoeling.

Rood papier en wat linten was het enige dat ik Desiree mee kon brengen dus ze moest nog flink aan het knutselen om er nog iets van te maken.

Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen.

Zondagmiddag liet de motorclub weer eens zien waarom we zo'n grote club zijn. We hebben mensen die heel actief zijn en die veel voor de vereniging over hebben.

Er reed een mooie wagen mee in de optocht met een mooi thema en een hele duidelijke uitnodiging voor de feestdag op 11 september van de jubilerende motorclub.

Johannes had alle jeugdleden opgeroepen om met hun motor mee te rijden tijdens de optocht en ondanks het vreselijk slechte weer waren ze er allemaal.

Het was een prachtig gezicht al die kleine mannen op hun motoren achter de kar aan. Ondanks dat het spekglad was van de sneeuw is er gelukkig geen een gevallen en dat bewijst ook maar weer eens dat ze heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Klasse.

Ik wil iedereen die op welke wijze dan ook, mee heeft geholpen met de opbouw of tijdens de optocht van harte bedanken voor de inzet.

Ik hoop dat iedereen het leuk heeft gevonden en misschien volgend jaar nog weer mee willen doen aan de optocht.

Bedankt allemaal.

Joke Bulten
(Prinses Joke de 1^e.)

p.s. foto's van de optocht zijn te vinden op www.vamc.nl en www.ideaal.org (fotoboek)